

Marcel Duits

HEINO DE PIRAAT

en de drie wijze wensen

“Een spannend en meeslepend verhaal over een lief jongetje dat zich ontpopt als een echte piraat. Met prachtige illustraties en tekeningen van Sergio Drumond is dit boek een voorleesboek voor vrolijke jonge rakers, maar ook leuk om voor te lezen door vaders, moeders, opa's, oma's en natuurlijk de lieve meesters en juffen!”





HEINO DE PIRAAT

© Marcel Duits

Tweede druk: juni 2022

Uitgever:

Uitgeverij Sam Northerlake, Prinsenbeek, The Netherlands,

www.uitgeverijssamnotherlake.nl

Tekst: Marcel Duits

Illustraties: Sergio Drumond

ISBN BOEK: 978-94-6449-312-2

ISBN E-BOEK: 978-94-6449-313-9

Van dit boek verschijnt tevens een luisterboek

NUR: 200, 282

www.heinodepiraat.nl

*Niets van deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of
verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.*



DE SCHATKAART

Heino staat op de kade en kijkt om zich heen. Wie zijn al die mensen hier in de haven? En wat brengen veel mensen spullen de boot op. Er is eten, drinken, zeep en er zijn zelfs kanonskogels! Het is een drukte van jewelste, het krioelt van de mensen. Heino loopt verder over de kade naar de grote boot. Hij kijkt omhoog en houdt zijn handen voor zijn mond van verbazing. Wat is dat een gave piratenboot! Dit moet de boot zijn waar vader mee gaat varen! Heino's vader heeft het al weken over een spannende tocht. Vandaag is het de belangrijke dag. Want vandaag vertrekt vader met deze boot, op avontuur!

Heino kijkt naar zijn broekspijpen. Vanochtend heeft hij zijn netste kleren aangetrokken voor deze belangrijke dag. Hij heeft zijn nieuwe donkerblauwe broek gepakt en een lichtblauw overhemd erbij gezocht. Heino stond erop dat hij zijn lievelingsbretels om mocht. Vader vindt die ook heel mooi. Net als de familieleden van de piraten komt ook Heino zijn vader op de kade uitzwaaien. Zijn vader blijft best lang weg. Heino's vader is een echte piraat. Hij is vaak de zee op geweest en als hij thuiskomt, heeft hij de mooiste verhalen. Heino wil later ook varen op een piratenboot. Als hij



groot is, dan wordt hij piraat!

‘Hé, jij daar!’ schreeuwt iemand tegen Heino.

Heino draait zich om. Er komt een grote piraat op hem af. Hij wijst met zijn wijsvinger in de richting van Heino. Even denkt Heino dat de piraat hem in zijn ogen wil prikken, zo ver steekt hij zijn vingers vooruit! De piraat heeft een ruige baard en een rode doek om zijn hoofd. Zijn hoofd zit vol met littekens. In zijn oor glinstert een gouden oorbel. Voor zijn oog heeft hij een zwart ooglapje. Het doek dat achter op zijn hoofd aan elkaar is geknoopt, is nat van het zweet.

‘Hé kleine piratenjongen!’ buldert de piraat nogmaals met een zware stem.

‘Pak jij dit biervat eens aan! Ik kan ze niet allemaal tegelijk tillen.’

Heino pakt het vat op.

‘Meelopen jongen!’ zegt de grote piraat. ‘Ze moeten naar de werkkamer van de kapitein!’

Voordat Heino het doorheeft, loopt hij de trap op. De trap is hoog, maar het is de enige manier om op de boot te komen.

‘Ik kan u niet bijhouden hoor! U loopt veel te snel!’

Er staat een harde wind en Heino wankelt.

‘Die ton is veel te zwaar voor mij!’

Heino zet het vat neer en kijkt ernaar. Dit lukt niet zo. Kan het misschien anders? Als ik nou eens... Dan maakt Heino een klein sprongetje. Zijn vriendjes weten wat dit betekent. Als Heino een klein sprongetje maakt, dan heeft hij een goed idee! Meestal een heel goed idee! Heino pakt het vat op en legt het op zijn zij. Dan duwt hij ertegenaan. Het vat begint te rollen. Dit gaat veel gemakkelijker! De andere piraten die hij tegemoet rolt, kijken hem verbaasd na.

‘Dat doe je handig, jongen!’

Even later rollen alle piraten de vaten omhoog.